

Bijlage bij opdracht N4/1 bij *De oesters van Nam Kee*

Op scholieren.com delen scholieren de volgende opvattingen over de liefde tussen Berry en Thera:

Barry: 'Het thema van het boek is: Je moet je niet te veel vastklampen aan dingen die vroeger gebeurd zijn of aan iemand waar je veel van houdt, dat kan alleen maar fout gaan.'

Fenneke: 'Berry speelt voortdurend rollen. Alleen voor zijn grote liefde, Thera, wil hij zich tonen zoals hij is.'

Esther: 'Berry houdt echt zielsveel van Thera. Soms lijkt het zelfs of hij meer van haar houdt dan zij van hem. Ik vind het heel mooi hoe hij over haar vertelt, zelfs als zij het zomaar ineens uit heeft gemaakt, houdt hij nog zielsveel van haar. Hij is er ook van overtuigd dat hij zijn hele leven op haar heeft gewacht.'

Anoniem: 'Maar toch is het wel aangrijpend en triest dat Berry heel erg veel van Thera houdt en dat zij het dan uitmaakt.'

Mick: 'Ook blijkt dat ze niet zo goed te vertrouwen blijkt als Berry van tevoren had gedacht. Ze maakt het plotseling uit met hem en gaat pardoes terug naar haar ex. Ik vind het trouwens niet geheel onbegrijpelijk want ze begon te beseffen dat ze niet op zo'n manier verder kon leven als ze met Berry gedaan had. Ze wilde rust en tijd om na te denken. Berry was te ongeduldig, opdringerig en te obsessief.'

Anoniem: 'Tijdens het lezen van het boek moest ik ook nog denken aan een ander boek wat ik laatst heb gelezen, namelijk *Obsessie*. Dat boek ging over een meisje dat ontzettend verliefd was op een jongen, maar toen de jongen het uitmaakte begon ze hem te stalken en kon ze het maar niet accepteren. Daar deed het verhaal van Berry mij ook wel een beetje aan denken.'